



מלכות 1335

האימפריה האחרונה

ד"ר ברוך קורמן
[עריכה: תמר לוסקי]

תוכן העניינים

1	פרק א' – עיקרון בראשית
1	ניסוי נח.....
2	ברית או בלבול.....
3	בני אור, בני חושך.....
4	פרק ב' – צירי לידה
5	החיה הראשונה – האיל.....
5	האם האסלאם היא דת?.....
6	ההלכה האסלאמית.....
7	פרק ג' – החיה השנייה
8	דתו של הצפיר.....
8	אויבו השני של הצפיר.....
9	אופיו ועבודתו של הצפיר.....
10	תו החיה.....
12	פרק ד' – מאמצע השבוע והלאה
13	הקרב על ירושלים.....
14	הבעיה הפלסטינית.....
14	ציפיות לימינו.....
16	באמת? עוד אימפריה נאצית?.....
17	פרק ה' – המלכות בשני שלבים
18	גן האלוהים.....
18	שה האלוהים.....

מלכות 1,335 (האימפריה האחרונה)

כאשר אנשים נשאלים אודות התנ"ך, מרביתם עונים שהתנ"ך הוא ספר דתי בו ניתן למצוא את המצוות שאלוהים נתן לאנושות. אך אולי יש יותר ממצוות בתנ"ך? אולי קיים סוד המסתתר בין דפיו? סוד שעומד להיגלות לעיניך, סוד, שבמידה שמישהו לא יבין אותו, יהיו לכך השלכות הרסניות נצחיות, לא רק כלפיו באופן אישי, אלא עבור כל בני האדם. הספר הקטן שאת/ה עומד/ת לקרוא נועד לעזור לך להבין סוד זה, ובנוסף, לכוון אותך בדרך שתביא לחיך ברכות נצחיות במקום אסון אישי לעולם ועד.

פרק א'

עיקרון בראשית

חז"ל לימדו שכל מה שהקב"ה רצה לגלות לבני האדם נמצא בפרקים הראשונים בספר בראשית. בפרקים אלה אנו למדים שה' ברא את העולם בצורה מפתיעה. סביר להניח שאלוהים מושלם יברא עולם מושלם, אולם לא כך קרה. אנו קוראים שכאשר ה' ברא את העולם הוא היה במצב של תוהו ובוהו. כוונתו של ביטוי זה היא ליידע את הקורא שאין סיבה לחשוב שמטרתו של ה' התגשמה באופן סופי ברגע הראשון של בריאת העולם. במילים אחרות, הארץ הייתה זקוקה לתיקון, ולכן במהלך ששת הימים הראשונים, נעשה בבריאה התיקון הראשון.

העובדה שאלוהים ברא את העולם במצב שמצריך תיקון אינה במקרה. הסיבה לכך הייתה ללמד את האנושות שכל אדם זקוק אף הוא לתיקון. כפי שלמדנו, העולם היה במצב של תוהו ובוהו, כלומר אי סדר. ניתן להסיק מכך שכאשר בן אדם נולד בעולם זה חייו לא יכולים לשקף את רצונו של הקב"ה, בגלל החטא הראשון. במילים אחרות, בחייו של כל אחד מאתנו חסר הסדר האלוהי. ללא תיקון שמקורו מאלוהים, בלתי אפשרי להגיע לחיים תכליתיים שמשקפים את המטרות שלשמן ה' ברא כל אחד מאתנו. אולי אינך מרגיש/ה שחיך הם תוהו ובוהו, אך האם יש הוכחה כלשהי שאת/ה עתיד/ה לממש את התכלית עבורה ה' ברא אותך? זו עובדה מצערת שרוב האנשים חיים ומתנהגים בצורה המנוגדת לתכניתו של אלוהים ולפיכך חייהם נעים הרחק מהמקום שהקב"ה רוצה שיהיו בו.

האם ידעת שלרוב האנשים המודעים לכך שקיצם קרב יש רגשות של חרטה וצער? רגשות אלה לא הופיעו טרם שידעו שחייהם עומדים לפני סיום. לעומת זאת יש אנשים שמקבלים את מותם מתוך תקווה שמה שמצפה להם בעולם הבא יהיה טוב יותר. האם יתגשמו הציפיות הללו? ספרון זה יכול לעזור לך לקבל את אותם חיי הנצח המבורכים, וכן להדריך אותך במסע לחיים משמעותיים.

אין צורך לקרוא הרבה בספר בראשית על מנת להבין שהאנושות הגיעה למצב קשה ביותר. למרות שה' הביא סדר לעולם, שם את אדם וחוה בגן עדן וסיפק להם את כל הנחוץ לחיים טובים, הם לא צייתו לדבר האלוהים ובסופו של דבר גורשו מהגן למציאות חדשה בה שולט החטא. מה הייתה המשמעות עבור בני האדם מכל זה? התשובה היא שמאז ועד היום האנושות שואפת, במודע או שלא במודע, לחזור לגן האלוהים¹, לאותו המקום ממנו גורשנו.

ניסוי נח

בספר בראשית אנו קוראים על איש בשם נח. בין השאר, קשור שם זה למילה "מנוחה", שמשמעותה אינה לשכב בנינוחות על הספה, אלא להיות במקום הנכון. במהלך חייו של נח הביא הקב"ה את המבול על העולם, אותו שרדו רק נח ומשפחתו. לאחר המבול אלוהים איכלס את העולם מחדש על ידי משפחתו של נח. על אף שנח היה האיש הכי טוב וצדיק בין בני האדם בדורו, מהר מאד חזר העולם להיות מושחת מחדש. כמובן שהדבר לא הפתיע את ה', משום שמטרתו של ניסוי נח היא לגלות לנו שעל אף העובדה שאלוהים בחר באיש הכי טוב, העולם חזר שוב לאותו מצב. הלקח מכך הוא שהאנושות אינה יכולה לפתור את בעיית הרוע לבדה וליצור בעצמה מציאות הדומה לגן העדן. המסקנה

¹ המושג "גן האלוהים" מופיע בתנ"ך בעיקר בספר יחזקאל, ומקביל למונחים "גן עדן", "מלכות האלוהים", "מלכות השמים".

מניסוי נח היא שרק בעזרת הקב"ה יכולה האנושות לחזור לגן האלוהים ולמצוא את האושר והסיפוק. עולה השאלה, כיצד ניתן לחזור לגן העדן? המפתח לגן נמצא במילה "ברית".

ברית או בלבול

אלוהים נתן לבני האדם כוח עצום. מהו אותו כוח? הסמכות לבחור. בד בבד עם סמכות זו באה אחריות, ולכן כאשר אדם מנצל לרעה זכות זו, אזי התוצאות הן קטסטרופליות. למעשה, מאחר שאדם וחיה השתמשו בכוח הבחירה באופן הלא נכון, אלוהים גירש אותם מגן העדן. באופן דומה, אלה שבימיו של נח בחרו ברע, נשמדו במבול שהיה משפט ה' על העולם. בהמשך, נכשלו גם נח ומשפחתו להוליד עם הבחור להישמע לחוכמת ה' ומציית לרצונו שהקב"ה, ובסופו של דבר האנושות שוב הייתה מבולבלת ובלי תקווה. הבה נחקור מצב זה בעיון.

לאחר המבול, דיברה כל האנושות באותה שפה. על פי חז"ל, עובדה זו נתנה לאנושות פוטנציאל גדול. לצערנו הרב, בני האדם השתמשו ביכולת זאת בדרך לא נכונה. במקום להשתמש בה על מנת לשרת את אלוהים, הם נצלו אותה כדי לרומם את עצמם. מספר בראשית אנחנו למדים שהאנושות רצתה לבנות מגדל גדול אשר יגיע לשמים. יש אומרים שתכנית זו מעידה על רצונה של האנושות להגיע למעמד אלוהי. כתוצאה מכך, הקב"ה בלל את שפת האנשים וגרם לכך שהם לא יכלו יותר לעבוד ביחד ולהשיג את יעדם. בנוסף, ה' פיזר את בני האדם על פני כדור הארץ.

ניתן להסיק מכאן שרדיפה אחר רצונותינו הינה חטא. זו הסיבה שישעיהו הנביא אמר: "כי לא מחשבותי מחשבותיכם ולא דרכיכם דרכי, נאם יי". במילים אחרות, בני אדם צריכים להפסיק לנסות להשיג את חלומותיהם ולהתחיל לדרוש את רצונו של אלוהים. היכן מתחילה דרך חדשה זו? התשובה היא במערכת יחסים המבוססת על ברית. אין זה צירוף מקרים שבאותו פרק בו מתואר הבלבול שהביא אלוהים על האנושות, מתחיל גם סיפורו של איש מיוחד בשם אברם, שבהמשך יהפוך להיות אברהם. מדוע שינה ה' את שמו של אברם?

לפי המסורת היהודית, שם חדש מצביע על מציאות חדשה עבור אותו אדם. לפיכך אברם, שמשמעו "אב רם", הפך להיות אברהם שמשמעו "אב המון גוים". המציאות החדשה של אברהם אינה קשורה לעמו בלבד, אלא להמון עמים. מיהם העמים הללו? התשובה לכך היא אלה שיחזרו לגן האלוהים.

מעניין מאד לראות שאברהם לא באמת חיפש את ה', אלא היה זה הקב"ה שהתגלה לו. הדבר הראשון שנאמר לאברהם היה לעזוב את הכל וללכת אל הארץ אשר ה' יראה לו. שמה של אותה הארץ הוא "מוריה", שמשמעותו ה' (יה) מורי (המורה שלי). מה רצה הקב"ה ללמד את אברהם? התשובה היא אמונה. לאברהם נדרשה אמונה כדי שיוכל למצוא את הר מוריה ולהשלים את התוכנית שה' גילה לו. למרות שהמושג "אמונה" ידוע לרוב האנשים, מעטים הם אלה שמבינים את משמעותה כראוי. עבור הרוב, המונח אמונה קשור למשהו שמישהו מאמין בו, אך הבנה זו הינה נכונה רק בחלקה. הואיל וקיים קשר הדוק בין המילים "אמונה" ו"אמת", אמונה אמיתית היא זו שמבוססת תמיד על האמת האלוהית. במילים אחרות, אמונה אמיתית יכולה להישען אך ורק על כתבי הקודש (התנ"ך). לאחר שאברהם הוכיח את אמונתו, ה' החל ללמד אותו אודות משמעות הברית וחשיבותה.

עבור רוב בני האדם המילה "ברית" מצטיירת בתור חוזה או הסכם, עם זאת מדובר רק בפן חלקי של המושג ברית והשלכותיו החשובות. כאשר יש תוקף לברית, הדבר בא לידי ביטוי בתוצאות המהוות את המניע והמטרה לכריתת הברית. כאשר מדובר בברית מקראית, בין הקב"ה ובני אדם, התוצאות הן הבטחות וברכות. אברהם אבינו עזב את ארצו, את ביתו ואת משפחתו עקב ההבטחות והברכות שקיבל. לפיכך ניתן להבין את תגובתו של אברהם לקריאתו של השם בתור אמונה. מימד חשוב נוסף לברית מתבטא בשינויים שחלים באותו אדם שנכנס בברית עם אלוהים. שורש המילה "ברית" הוא ב.ר.ה. שמשמעותו לטהר. לפיכך כאשר מישהו בא בברית אלוהית, יש לכך יש השפעה מטהרת עבורו אשר עושה אותו מקובל בעיני אלוהים.

בנוסף, קיים קשר בין ברית לקדושה. קדושה היא אחת מהתכונות הראשיות של הקב"ה והמאפיין העיקרי של גן האלוהים. ישעיהו הנביא מגלה שאחת המטרות העיקריות של ה' היא למלא את העולם בכבודו, כאמור: "קדוש קדוש קדוש יי צבאות, מלוא כל הארץ כבודו". פסוק זה מלמד שאלוהים יהפוך את כל הארץ לגנו. זהו דבר נפלא, אך לצערנו הרב תהיה התנגדות רבה לתוכנית זו.

בני אור, בני חושך

כבר יותר מאלפיים שנה שקיימת ספרות העוסקת באחרית הימים. לספרות זו שני מאפיינים עיקריים: הראשון, כל הספרים שנכתבו בנושא טוענים שתהיה מלחמה גדולה שתביא לסופו של העולם הזה. המאפיין השני קשור לראשון ולפיו תהיינה שתי קבוצות של אנשים – בני אור ובני חושך – ביניהן תתחולל המלחמה הסופית. מלחמה זו מאופיינת גם בהיבטים על טבעיים. במילים פשוטות, המלחמה היא בין טוב לרע, כאשר מנהיגם של בני החושך הוא השטן, ומטרתו היא למנוע את תכניתו של הקב"ה להקים את מלכות בעולם מעיר הקודש ירושלים. כנגדו, מנהיגם של בני האור הוא שה האלוהים, כלומר משיח צדקנו. חשוב להבין שמלחמה זו תבוא בשלבים, כאשר השלב הראשון נקרא צירי לידה.

פרק ב'

צירי לידה

רוב הדתות העולמיות מלמדות שעולם זה סופו לעבור ואת מקומו תתפוס מציאות אוטופית (גן עדן), וכמוזכר בפרק הקודם, מלחמה גדולה תהיה הזרז שיביא להתממשות כל זה. כאשר קוראים בספרי הנביאים ניתן ללמוד שישנם כמה ארועים משמעותיים החייבים להתרחש לפני פרוץ אותה מלחמה. תקופה ראשונית זו נקראת "צירי לידה". מדוע נקראת כך תקופה זאת? מפני שהיא דומה לכאבים החזקים מהן סובלות נשים לפני ובמהלך הלידה. בסופו של דבר הכאבים הללו מסתיימים ואת מקומם תופסת שמחה גדולה כאשר הן מחזיקות את התינוק בפעם הראשונה. בדומה לכך, כל האירועים קשים יבואו לקיצם ולא יזכרו עוד כאשר בני האלוהים יכנסו לגן האלוהים.

צירי הלידה יתחילו דרך סדרת אירועים שיביאו אי יציבות לעולם. הדבר הראשון שיקרה יהיה שינוי דרמטי באמות המוסר של בני האדם. רוב העולם יהיה סובלני יותר כלפי מעשים וצורת התנהגות שקודם לכן נחשבו כבלתי הולמים. לעומת זאת, אנשים רבים יהיו פחות ופחות סובלניים בנוגע לפגיעה בעמדות מוסריות ודתיות. הניגוד הרב בין הקבוצות השונות יגרום לסיכסוכים רבים ולא יציבות פוליטית וחברתית.

כיום ניתן לחלק את צורות השלטון המוכרות לנו לשתי קבוצות עיקריות. בראשונה קיים ריכוז סמכויות בידיהם של מספר קטן של מנהיגים ותומכים. למנהיגים אלה יש כוח רב בו הם משתמשים על מנת לנצל ולעשוק את אזרחי המדינה. ברור לכל ששלטון מסוג זה מאופיין במיעוט של זכויות וחירות האדם. צורת השלטון השנייה שונה לחלוטין מאחר שהסמכויות לא נמצאות בידי המנהיגים, אלא בידי העם. המנהיגים הם נציגי העם ולפיכך כל כמה שנים נערכות בחירות על מנת להחליף את המנהיגים שאינם מייצגים את רצונו של העם. מנהיגים שאינם פועלים בהתאם לחוקי המדינה נעצרים ונעשים כל המאמצים על מנת להבטיח שהממשלה לא תחרוג מסמכותה. בניגוד לסוג הראשון שתיארנו, זכויות האדם וחירותו מהוות את היסוד לצורת שלטון מסוג זה. ביניהן ניתן להזכיר את חופש הדיבור, הרשות להפגין, חופש הדת, הזכות להתאסף, והרשות לשאת נשק. שני מאפיינים חשובים נוספים הם חופש העיתונות, המאפשר לעיתונאים לחקור ולהביע את דעותיהם ללא הפרעה מצד השלטון, וכן מערכת משפטית שתפקידה להבטיח שוויון לכל האזרחים ללא קשר לגזע, דת וכו'.

כאשר העולם יתקרב לצירי הלידה, במדינות רבות יחול שינוי בצורת השלטון מהסוג השני לראשון. לפיכך, כאשר רואים כיצד הזכויות והחירויות הנ"ל נלקחות מאלה שהן היו שייכות להם, צריך להבין שצירי הלידה קרובים. בנוסף לאי יציבות פוליטית וחברתית, תהיה גם אי יציבות כלכלית וסביר להניח שהבעיות כלכליות יהיו את הסיבה לתחילתה של התקופה הידועה בשם "אחרית הימים". מספר גורמים יהיו אלה שיביאו לקריסה כלכלית משמעותית. ביניהם ניתן לצפות לעליה במספר אסונות הטבע בעולם שיכבידו מאד על כלכלות העולם. אסונות אלה, יחד עם ניהול כספי כושל מצד ממשלות רבות, יגרמו לפגיעה משמעותית בכלכלות העולמיות. הכלכלות הגדולות ביותר בעולם לא תהיינה יותר עשירות, אלא יצברו חובות רבים, ובנסיון הכושל להאבק בחובות המצטברים, לא יהיו בראשותן האמצעים לעצור את התמוטטותן והמצב הכלכלי העולמי ידרדר למצב חירום ממש.

בימינו, ארה"ב כבר אינה המדינה העשירה שרוב האנשים זוכרים. למעשה, זו המדינה עם החובות הגדולים ביותר. הדבר שמשמש לאומדן מצבה הכלכלי של מדינה כלשהי אינו רק היקף חובותיה, אלא היחס בין החוב הלאומי להכנסות מהווה את הסמן הטוב ביותר. בארה"ב יחס זה גדל בקצב מזעזע, ועל אף נאומים רבים מפי ראשי הממשל האמריקני, החוב בארה"ב ממשיך לגדול במהירות רבה והתחזית מצביעה על עתיד רע ביותר. הואיל וכלכלת ארה"ב חלשה יותר, היא אינה יכולה להשפיע על מדינות אחרות, ולפיכך ברור לחלוטין שארה"ב כבר אינה עומדת בראש ההנהגה העולמית כבעבר.

ארגוני טרור ומדינות נוכלות שמו לב לעובדה שהכלכלה האמריקאית מתדרדרת. עבורם הכלכלה האמריקאית החלשה ואי היציבות הכלכלית העולמית הן הזמנה להמשיך במיזמותיהם הרעות. המיזמות הללו הופכות את העולם למקום יותר ויותר מסוכן, ומונעות מעוד אנשים זכויות אדם בסיסיות וחירות. במציאות, זריית פחד ובעיות כספיות הם היעדים העיקריים של ארגוני הטרור. מטרתן של רוב פעולות הטרור אינן להרוג הכי הרבה אנשים, אלא לגרום לממשלות להפסד הכלכלי הכי גדול שאפשר. לדוגמה, החשש מפגיוע בערים גדולות יכול לגרום לממשלות להוציא סכומי עתק. בנובמבר 2015

נסגרה העיר בריסל עקב חשש מפגיגה. ההפסד הכלכלי היה גדול וגרם נזק רב למדינה. למרות שאף אחד לא נפגע, ברוך השם, היה זה הישג משמעותי עבור המחבלים.

החיה הראשונה - האיל

אנו מוצאים בתנ"ך נבואות חשובות מאד בנוגע לקץ העולם. לנבואות במקרא יש תכונות וחוקים שעוזרים לקורא להבין ולפרש אותן כהלכה. אחת מהנבואות המשמעותיות לגבי אחרית הימים ואי יציבות עולמית נמצאת בדניאל פרק ח'. בנבואה זו אנו קוראים שדניאל ראה איל בחזונו. כאשר מופיעה חיה בנבואה הדבר מרמז למלכות או אימפריה. כתוב שלאיל יש שתי קרניים ושהוא יוצא מהמזרח לכיוון מערב, צפון ודרום. כמו כן נאמר שהאיל "מנגח", כלומר הוא מזרה אימה לכל סביבותיו. מדינות העולם יפחדו מהאיל ולא יוכלו לעמוד לפניו כי לא יהיה להן מושיע. האיל יגדל ויעשה כרצונו מאחר שלא יהיה כוח שיוכל לעצור אותו (בהתחלה).

לדעת מפרשים רבים האיל מרמז על האימפריה האיסלמית (ח'ליפות), שמטרתה לשלוט על המוסלמים וכן על כל תושבי העולם. לאחרונה נשמעת שוב ושוב המילה "ח'ליפות" (Caliphate) מפי דוברי דאע"ש. האיל לא תהיה אימפריה של שלום, אלא הוא יביא לאימה וייאוש בכל העולם. על פי הכתוב בדניאל פרק ח', האסלאם ישלוט על חלק משמעותי מהעולם.

ממחקר שנעשה על ידי קבוצה Pew עולה שהאסלאם היא הדת בעלת שיעור הצמיחה הגדול ביותר בעולם. הסיבות לכך הן:

- 1) המוסלמים מולידים יותר ילדים לעומת בני דתות אחרות;
- 2) רוב המוסלמים נמצאים בקבוצת הגיל 16-30, משמע הגיל המתאים להולדת ילדים.
- 3) האסלאם היא הדת השולטת באפריקה ואזור הים התיכון, שני מקומות בהם קיים קצב גידול אוכלוסייה מהיר.

לפיכך, מספר המוסלמים בעולם גדל בקצב מהיר יותר ביחס לשאר האוכלוסייה העולמית. עובדה זאת, יחד עם הנטייה החזקה של האסלאם להיות דת לוחמנית, יביאו בסופו של דבר את האסלאם למסלול התנגשות עם שאר העולם.

האם האסלאם היא דת?

האסלאם צמחה מתוך שלושה מקורות – יהדות, נצרות ועבודה זרה. במילים אחרות, מוחמד שאב עקרונות מהדתות העיקריות באזורו, על מנת שיוכל למשוך עמים שונים ולשלבם ב"דת" החדשה שישד. לפיכך יותר מדויק להגיד שהאסלאם היא תנועה פוליטית-דתית ולא דת גרידא. ישנן כמה עדויות לכך: הראשונה היא שהאסלאם שואפת לכבוש שטחים ולשלוט בעמים, יותר מללמד אנשים מוסר וחוכמה רוחנית. למשל, המושג "גאולה" באסלאם קשור רק לרכישה מחדש של אדמה ורכוש שהיו בעבר בידי מוסלמים, לעומת היהדות, לפיה "גאולה" נועדה להביא שינוי במצבו הרוחני של האדם. דוגמה טובה לכך הוא ארגון דאע"ש. במקומות בהם שולט דאע"ש האם יש הוכחה לכך שהאסלאם משפר את איכות החיים של האנשים? התשובה היא כמובן לא מאחר שאנשים בכל מקום רק סובלים יותר בגלל פעילותו של ארגון זה. על פי הברית החדשה, אמונה טהורה וברה לפני האלוהים היא לדאוג ליתומים ולא למנות בזמנים הקשים שלהם. בנוסף, תכליתה להביא את האדם לשמור על עצמו נקי מחלאת העולם. כוונתם של הדברים הללו היא שדת אמיתית נועדה לעזור לחלשים בחברה, אותם אנשים שהעולם בדרך כלל פוגע בהם. משמעות המילה "אסלאם" בעברית היא כניעה, ולכן אין זה מפליא שזוהי תנועה מדכאת. קשה להשתמש במילה "חירות" בהקשר של האסלאם, אשר נוהגת לנצל נשים וילדים בצורה גרועה מאד מכל הבחינות: מינית, חברתית ופיזית. במקומות בהם שולטת האסלאם קיימת התדרדרות חמורה במצב הכלכלי וכן בכל תחום חיים אחר. במילים אחרות, האסלאם לא מביאה ברכה לאנשים, אלא קללות. עובדה משמעותית נוספת שמגלה לנו רבות אודות האסלאם היא שמנהיגי האסלאם עשירים, בעוד רוב העם עניים.

טענתי, כפי שכתבתי בפסקאות הקודמות, היא שהאסלאם אינה באמת דת, אלא תנועה פוליטית במסווה של דת על מנת להסתיר מאנשים את היעד העיקרי שלה – הקמת אימפריה אכזרית בעולם.

אופייה של האסלאם מסביר מדוע רוב ארגוני הטרור קשורים לאסלאם, ולפיכך ברור לחלוטין שאין לאסלאם ערך לחיי אדם. אלה שטוענים שמספר קטן של קיצונים "חטפו" דת עולמית גדולה, פשוט אינם מכירים במציאות או את ההיסטוריה של תנועה זו. דאע"ש אינו ארגון יוצא דופן, אלא הוא מהווה את הביטוי הטוב ביותר של האסלאם לפי דברי הקוראן.

יש מי שמפרשים את פרק ח' בספר דניאל לגבי דאע"ש. לדעתי אין זה נכון מאחר שבנבואת דניאל נאמר בבירור שהאיל הוא מדי ופרס (לא בהכרח איראן כיום, אלא קואליציה של מדינות איסלמיות, תחת מנהיגותה של איראן, שתקום מעט לפני אחרית הימים). בתקופתנו אנו עדים להתרחשות מעניינת במזרח התיכון. בעוד העולם מפנה את מירב תשומת הלב לדאע"ש, בהתלבטות מה לעשות, נוקטת איראן בצעדים על מנת להרחיב את השפעתה בעירק, סוריה, לבנון ותימן. על פי הצהרותיהם של מנהיגי איראן, מטרתם היא להרחיב את שלטונם באיזור ולהקים אימפריה אסלאמית. כוונות אלה גורמות לדאגה גדולה בקרב מדינות אחרות באזור. חשוב לציין שמנהיגי איראן רואים את עצמם כמנהיגים האסלאמיים עליהן מדברות נבואות באסלאם. חלק מרכזי בתוכנית שלהם הוא להשמיד את מדינת ישראל והעם היהודי, ולצערנו הרב רוב העולם לא מתייחס ברצינות לאיומים היוצאים מטהרן או מגיב עליהם. איראן פועלת בכל כוחה כדי לרכוש נשק גרעיני, על אף שההסכם הבינלאומי עם איראן (שנחתם בינואר 2016) מגביל את זכותה להיות מדינה בעלת נשק גרעיני תוך 10-15 שנים. העובדה היא שאיראן ממשיכה לפעול כדי לממש את תכניתה הגרעינית, נגד ההסכם, והעולם שותק.

בימינו, נמצא המזרח התיכון במצב של בלבול בגלל דאע"ש ואירגוני טרור אסלאמיים רבים אחרים. הבלבול ופעולות הטרור מתפשטים לאפריקה, אסיה ואירופה. מוסלמים רבים היגרו באופן חוקי או נכנסו כפליטים למדינות רבות במערב. עם עליית אחוז המוסלמים במדינות השונות, העובדה שהם דורשים שההלכה האסלאמית ותרבותם יהפכו לחוק מדינה מעידה על כוונותיהם הנבזיות.

ההלכה האסלאמית

קיים הבדל עצום בין מוסלמים החיים על פי ההלכה האסלאמית ל"מוסלמים" שאינם הולכים לאור ההלכה האסלאמית. כל צורת ביטוי של האסלאם, שאינה מכירה בסמכותה של ההלכה האסלאמית, מבוססת על זהות תרבותית בלבד ולא על דוקטרינה. רבים מאותם "מוסלמים" מפרשים ומבינים את הקוראן באופן סמלי ולא מילולי, כך שבעצם הם מתכחשים למסר העיקרי של האסלאם שהוא להביא את העולם תחת סמכותו של אללה. האם זהו מסר בעייתי? הרי הנצרות שאפת להביא את העולם לאמונה בישוע והיהדות רוצה להביא את העולם תחת לסמכות התורה והרבנים. אם כן מה ההבדל? השוני הגדול הוא שהנוצרים והיהודים לא משתמשים באלימות על מנת לכפות על אחרים לקבל את דתם.

היום נהוג להגדיר את האסלאם שמקבל את ההלכה האסלאמית בתור אסלאם קיצוני, ואת האסלאם שלא מקבל את ההלכה האסלאמית כמתון. זוהי טעות חמורה משום שהאסלאם האמיתי היחיד הוא זה שהולך לפי ההלכה האסלאמית. בנוסף, על אף שמספרם של המוסלמים השייכים לאסלאם המתון גבוה יותר מאלה שחיים לפי ההלכה האסלאמית, מספרם של האחרונים גדל בשנים האחרונות בצורה משמעותית ומהירה ומקורו באנשים שהשתייכו לפני כן לזרם המתון. יותר ויותר אנשים בעולם מגיעים למסקנה שהאסלאם מהווה בעיה רצינית, אולם רוב המנהיגים בעולם מסרבים להכיר בכך.

עד שהעולם לא יודה בעובדה שהאסלאם היא לא דת, אלא תנועה פוליטית אכזרית ובעייתית ויתחיל לטפל בה בהתאם, המציאות לא תשתנה או תשתפר. עצוב לראות שמדינות המערב אינן נוקטות בצעדים נגד אותן מדינות מוסלמיות התומכות בארגוני הטרור ועושקות את אזרחיהן. יתרה מכך, האו"ם והארגונים לזכויות אדם מגנים ללא הפסק את מדינת ישראל. בעתיד הקרוב ניתן לצפות לכך שהאסלאם תמשיך להתפשט לרוב מדינות העולם וגם איראן תמשיך לגדול מכל הבחינות. עם זאת, בסופו של דבר יגיע הזמן שהעולם יכיר בעובדה שהאסלאם מהווה איום רציני ויגיב לכך.

פרק ג'

החיה השנייה

במשך יותר ממאה שנים, הייתה ארה"ב המדינה החזקה בעולם ובעלת ההשפעה הגדולה ביותר על שמירת השלום בעולם. בשנים האחרונות, משתנה המצב באופן מהיר מאד, וניתן לראות שיותר ויותר אזרחים אמריקאים אינם מסכימים עם עקרונות היסוד שעשו את ארה"ב גדולה בעבר. בנוסף, פחתו הכוח והיכולת של אמריקה להשפיע על מדינות אחרות. רוב האנשים בעולם, וגם בארה"ב, רואים כדבר טוב את השינויים הללו, מאחר שהם אינם רוצים שארה"ב תהיה מעצמת העל היחידה בעולם, אלא הם מעדיפים שהיא תהיה רק אחת מהמדינות השולטות.

על פי דברי הנביאים, באחרית הימים תצמח באירופה מעצמה עולמית חדשה. מעצמה זאת תהפוך אף היא לאימפריה, ותוביל את העולם במלחמה נגד האיל (האימפריה האסלאמית האיראנית). כפי שראינו בפרק הקודם, שלטון האיל יהיה כל כך רע וקשה, אשר יגרום לסבל רב ומוות בעולם, עד שסביר להניח שהאימפריה החדשה שתצמח תהיה מקור לשמחה ותקווה. עם זאת, בסופו של דבר, אימפריה זו תהיה גרועה ואכזרית אף יותר מהאיל. למעשה, זו תהיה האימפריה הכי נוראית שידע העולם וממנה אף יצא צורך המשיח.

בפרק ח' בספר דניאל, בעוד הנביא מנסה להבין את משמעות החזון אודות האיל, מופיעה לפתע חיה שנייה מהמערב. כפי שלמדנו, האיל הוא קואליציה של מדינות אסלאמיות תחת סמכותה של איראן. דניאל מכנה את החיה השנייה "יוון", אך תהיה זאת טעות לחשוב שהוא התכוון אך ורק למדינה המוכרת לנו כיום בתור יוון, הואיל ובימיו של דניאל המונח יוון התייחס לאירופה באופן כללי. דניאל ראה את האימפריה החדשה בתור צפיר עיזים, והוא גילה לנו שהצפיר מיועד להילחם באיל. במילים אחרות, האימפריה האירופאית תילחם באימפריה האסלאמית שתחת סמכותה של איראן.

אחד התיאורים שאנו קוראים לגבי הצפיר הוא שכאשר הוא מתקרב אל האיל הוא אינו נוגע באדמה. עניין זה בא ללמד אותנו שיש לצפיר פן על טבעי. במקום אחר בנבואתו של דניאל, מסופר אודות ארבע חיות (אימפריות). כאשר מתוארת החיה הרביעית, נאמר לנו שהחיה הזאת מיוחדת ושונה מהחיות אחרות.

לפני שנוכל להמשיך וללמוד יותר על צפיר העיזים, עלינו לבחון נבואה נוספת ממקור אחר.

בספר בשם ההתגלות (או חזון יוחנן), גילה לנו איש בשם יוחנן שתהיינה שמונה אימפריות והן:

- | | |
|-----|--|
| (1) | מצרים |
| (2) | אשור |
| (3) | בבל |
| (4) | מדי ופרס |
| (5) | יוון |
| (6) | רומא |
| (7) | לא ידועה |
| (8) | לא ידועה, אך מקורה בשביעית (כלומר השביעית והשמינית הן אותה אימפריה). |

העובדה שתהיינה שמונה אימפריות הינו עניין בעל חשיבות רבה, וכן שהשמינית תצמח מהשביעית. יוחנן אף מגלה לקורא שהמשותף לכל אותן אימפריות היא השנאה גדולה כלפי ישראל והעם היהודי. הקשר ביניהן כה הדוק שיוחנן ראה בחזונו חיה אחת בעלת שבעה ראשים (כל ראש מסמל אימפריה), כאשר הראש השביעי והשמיני הם בעצם אותה אימפריה. הן דניאל והן יוחנן מלמדים שארבע האימפריות האחרונות מקורן באירופה. דניאל התייחס ליוון ורומא (האימפריות החמישית והשישית) כאשר הוא התנבא על האימפריה האחרונה. על פי רוב פרשני המקרא, מלך יוון, אותו מתאר דניאל,

היה אנטיוכוס אפיפנס, ששימש בתור אבטיפוס כדי לעזור לנו להבין את דמות צורר המשיח. כל הנבואות הללו נותנות לנו רקע על מנת שנוכל להבין את המתרחש כאשר נגיע לתקופה האחרונה.

חשוב לציין שהאיל מדניאל הוא אינו אחת משמונה האימפריות עליהן התנבא יוחנן. למרות שלאימפריה הרביעית, דהיינו פרס (איראן) יש שם משותף ואף היא מאותו האזור, האיל הוא מיוחד ושונה מאימפריית מדי ופרס שהייתה בעבר. כפי שראינו, האיל יגרום לחוסר יציבות ובעיות גדולות בעולם, שבעקבותיהן תקום האימפריה האירופאית או בשמה האחר צפיר העיזים. דניאל לימד שפחד ורגשות של חוסר אונים וייאוש תהיינה נחלת האנושות בגלל האיל. העולם יחשוב שאזלה התקווה, כאשר לפתע יקום הצפיר על מנת להילחם באיל. מכיוון שלצפיר יהיה כוח על טבעי, הוא יצליח להשמיד את האיל, לשמחתו של העולם. בהמשך, יביא הצפיר שלום, ביטחון ושגשוג גדול לכל תושבי כדור הארץ, ולפיכך תגדל השפעתו עד שהוא ישלוט בעולם. אנו קוראים שלצפיר קרן גדולה שנשברה ובמקומה תעלנה ארבע קרניים. על מה מרמז עניין זה? המספר ארבע מתייחס לעולם, או במילים אחרות זהו מספר גלובלי. לפיכך, ארבע הקרניים מגלות לנו ששלטונה של אימפריה זו תתפרש לכל העולם. דניאל אף אמר שהצפיר יגדל בכיוונים דרומה, מזרחה ואל הצבי, כלומר ארץ ישראל.

דתו של הצפיר

פרשני נבואות רבים כיום טוענים שדתו של צורר המשיח תהיה האסלאם. זוהי פרשנות לא נכונה, מאחר שכפי שראינו, האסלאם תהיה דתו של האיל. בתקופתו של האיל, יבין העולם שהמוסלמים, שפירשו את הקוראן באופן מילולי, היו הגורם לכל הסבל והמוות שהביא האיל לעולם. נקודה חשובה נוספת היא שהאסלאם, כבר בימינו, שונאת את העם היהודי ואת מדינת ישראל, בעוד הצפיר, לפחות בהתחלה, יעשה הרבה דברים טובים, לכאורה, עבור עם ישראל.

משום שהאסלאם, תחת שלטונו של האיל, תהיה כל כך בעייתית והרסנית, ירצה הצפיר להבטיח לכל אדם חירות דתית. ניתן לומר שפלורליזם דתי תהיה המאפיין של אימפריית הצפיר. בני האדם יהיו חופשיים להאמין במה שהם רוצים ולנהוג בכל צורה שהיא, כל עוד יכירו ויודו בכך שלכל דת ולכל צורת פולחן יש זכות שווה. עניין זה יהווה בעיה חמור עבור המאמינים בברית החדשה ותלמידי המשיח (שה אלוהים), וכתוצאה מכך יהיו חיכוכים וסכסוכים בין הצפיר ומנהיגו (צורר המשיח), לחסידי המשיח, המאמינים שדתם היא הדת הנכונה והאמיתית, המהווה את הדרך היחידה אל האלוהים. בסופו של דבר יתחילו רדיפות ואף גרוע מכך נגד המאמינים במשיח.

אויבו השני של הצפיר

כפי שלמדנו, יהיה לצפיר כוח עצום וגם על טבעי. תקופת שלטונו בעולם תתאפיין בשלום ושגשוג עולמי מאחר שאימפריית הצפיר תשמור על ביטחון של כל המדינות. כתוצאה מכך, רוב האנשים יאמינו שהעולם הגיע למצב אוטופי, ואימפריית הצפיר, שהביאה לשלום ולשגשוג כלכלי כה גדולים, תזכה לתמיכה נרחבת בכל הקשור למדיניותה החברתית, הכלכלית והפוליטית. חשוב לציין שוב כי רק המאמינים בשה אלוהים (המשיח) וחיים לפי כתבי הקודש, ידעו את זהותו האמיתית של הצפיר ומנהיגו – צורר המשיח. במהלך תקופה זו, יכוון הצפיר את מאמציו נגד אויב נוסף. דניאל הנביא מגלה שהצפיר יתרומם עד צבא השמים, כלומר לפי דעת רוב הפרשנים מדובר במלאכים. מכיוון שכוחו של הצפיר בא מהשטן, הוא יגיע להילחם נגד מיכאל שר המלאכים. מנבואה זו ניתן ללמוד שמלחמתו של הצפיר אינה רק עם בשר ודם, אלא גם נגד אלוהים.

הצפיר ינסה להתרומם מעל אלוהי האמת על מנת לסכל את תכניתו להקים את מלכות הצדקה והקדושה של השה. כידוע, חלק משמעותי בתכניתו של הקב"ה נוגע לארץ ישראל. לפיכך, תהיה לצפיר משיכה חזקה לירושלים והוא ירצה שבית המקדש יבנה מחדש במקום הנכון שלו. כפי שראינו, מנהיג אימפריית הצפיר יהיה צורר המשיח, שינסה לזכות באהדתו של העם היהודי. לפיכך הוא יעשה דברים רבים לטובת עם ישראל – בניית בית המקדש, החזרת עבודת הכוהנים, הכרה בריבונותה של מדינת ישראל ועוד. עם זאת, ירושלים תמשיך להיות עיר קדושה לדתות שונות. רוב עם ישראל ומנהיגיו ישמחו על בניית המקדש, תחושת הביטחון לעם ישראל וההכרה בלגיטימיות של מדינת ישראל. אף על פי כן, באותה עת יתחולל קרב עצום בשמים. כאמור, כל המעשים שצורר המשיח יעשה נובעים מסיבה אחת,

כוונתו למנוע מעם ישראל לחזור בתשובה אמיתית ולענות לקריאתו של הקב"ה עבורו, שני העניינים המהווים את עקרונות היסוד עליהם תושבת מלכות ה' בעולם הזה.

אופיו ועבודתו של הצפיר

קיים קשר הדוק בין הצפיר לשטן, ולפיכך גידופים ונאצות נגד האלוהים יאפיינו את אימפריית הצפיר. על פי ספר ההתגלות, שני היבטים בצפיר יגרמו לרוב האנשים להיכנע לסמכותו. הראשון הוא שעל אף שהוא סבל מכה קטלנית, הוא ירפא ממנה והדבר יגרום לאנושות לפליאה. השני יהיו הניסים שיעשה מנהיג האימפריה כדי להטעות את העולם. אין ספק שהצפיר הוא האימפריה השמינית והסופית עליה דיבר יוחנן (בספר ההתגלות). תהיה זו האימפריה שצורר המשיח ישתמש כדי לנסות להביס את ה' ולסכל את תכניתו. מאחר שהצפיר הוא האימפריה השמינית, כפי שלמדנו הוא חייב להיות קשור לשביעית, אותה ננסה כעת לזהות.

קיימות שתי אפשרויות לגבי זהותה של האימפריה השביעית. הראשונה, שאימפריה זו טרם עלתה לשלטון. במקרה כזה, עלינו לחכות עד תחילת שלטונה על מנת שנוכל לזהותה. מעבר לכך, ההשלכות מאפשרות זו הן שאיננו קרובים כל כך לאחרית הימים, בניגוד למה שסבורים רוב תלמידי החכמים. האפשרות השנייה היא שאימפריה זו כבר עלתה לשלטון. יוחנן אמר לנו שהאימפריה השביעית תשלט במשך תקופה קצרה ביחס לשש האימפריות שקדמו לה, שהמכנה המשותף שלהן היא העובדה שכולן רדפו וניסו להשמיד את עם ישראל [כמו מצרים, אשור, בבל, פרס ומדי, יוון, רומא]. מקובל לחשוב שגם האימפריה השביעית חייבת להיות ידועה כרודפת אחרי עם היהודי, ובנוסף, היא צריכה להיות מאירופה, הואיל ומשם מקורו של הצפיר. ברצוני להציע שהאימפריה השביעית הייתה גרמניה הנאצית. העובדה שהנאצים רצחו יותר משישה מיליון יהודים הופכת אותם לגדולי הרודפים של היהודים בהיסטוריה. קשה לדמיין שלא יהיו רמזים בנבואות המקראיות על שלטון כל כך רצחני, שרצה להשמיד לחלוטין את העם היהודי.

שתי סיבות עיקריות עמדו מאחורי רצונם של הנאצים להשמיד את העם היהודי. הראשונה הייתה על מנת ליצור בתמיכה פוליטית במפלגתם. אנשים רבים באירופה היו אנטישמיים ומבחינה היסטורית ברור לכל שאחת מהסיבות שהמצע הנאצי היה כל כך אנטישמי, הייתה כדי למשוך אנשים לתמוך במפלגתם. בימינו אנו עדים להתעוררות אנטישמית באירופה ובמקומות רבים בעולם נגד מדינת ישראל והעם היהודי. מוסדות החינוך היהודיים, בתי הכנסת והקהילות היהודיות באירופה חייבים לנקוט באמצעי בטחון על מנת להגן על עצמם מפגיעים ואלימות. לעיתים קרובות נגרם נזק לבתי קברות יהודיים בגלל ונדלצים. בנוסף אנו עדים לצורות ביטוי אנטישמיות שונות, כגון גרפיטי, הדומות לאלה שהיו נפוצות בתקופת הנאצים.

הסיבה השנייה לרצונם של הנאצים להשמיד את העם היהודי אולי לא הייתה מובנת אפילו להם. כאשר היה כבר ברור למנהיגי השלטון הנאצי שהם עומדים להפסיד את המלחמה, הם הגבירו את המאמצים לרצוח כמה שיותר יהודים במחנות המוות שהקימו. מדוע הם פעלו כך? מדוע הם הפנו או מנעו אמצעים ומשאבים מהחזית רק כדי לרצוח את המספר הרב ביותר של יהודים? מכל הבחינות היה מדובר בהחלטה לא הגיונית בעליל. הסיבה לכך היא שהם היו תחת השפעתו של השטן. במילים אחרות, האימפריה הנאצית הייתה שטנית. השטן מודע לתפקידו החשוב של העם היהודי באחרית הימים, ולכן מחשבתו היא שאם יהיו פחות יהודים בעולם, אולי ימנע הדבר את מימוש תכניתו של הקב"ה. כלומר האימפריה הנאצית הייתה כלי בידיו של השטן על מנת לנסות לסכל את הקמתה של מלכות ה'. יש משמעות לעובדה שאדולף היטלר בחר לקרוא לאימפריה שלו "הרייך (האימפריה) השלישית". רוב ההיסטוריונים מאמינים ששם זה מקורו בספר שנכתב בשנת 1923 על ידי ארתור מולר ואן דן ברוק. בספר זה קרא ואן דן ברוק "הרייך הראשון" לאימפריה הרומאית הקדושה (1806-962) ו"הרייך השני" לקיסרות הגרמנית (1871-1918). השאלה היא האם היטלר השווה את האימפריה שלו לאלה או ראה את עצמו כממשיכין התשובה היא לא. כאשר לומדים את דבריו של היטלר, ניתן למצוא בהם עדויות לכך שהיטלר ראה את עצמו קשור למנהיגי יוון ורומא בעת העתיקה. היטלר האמין שהאימפריה שהקים הייתה ממשיכת דרכן של האימפריות הללו, בניגוד לסברתו של ואן דן ברוק.

חשוב לזכור שבשלבם הראשונים של שלטון הצפיר לא תהיה אימפריה זאת אנטישמית, אלא, כמו שהסברנו למעלה, ינסה צורר המשיח למשוך את העם היהודי אליו ולזכות בתמיכתו. כפי שנראה בהמשך, פעולות אלה סופן להיכשל וכתוצאה מכך ישתנו הצפיר ומנהיגו ויחלו לנהוג באכזריות נגד

מדינת ישראל והעם היהודי ברחבי העולם. תקופה זו צפויה להיות הימים הקשים ביותר שהיו או יהיו לעם היהודי אי פעם.

הרב שאול מטרסוס לימד שתהיינה שתי תקופות שונות באחרית הימים. על התקופה הראשונה, צירי הלידה, כבר דיברנו. תהיה זו תקופה של אי יציבות במהלכה האיל (האימפריה האסלאמית) יגרום להרבה סבל ומוות בעולם. סופה של תקופה זאת תהיה עם נצחוננו של הצפיר על האיל. תחילתה של התקופה השנייה תהיה עם הקמתה של אימפריה עולמית שתתאפיין בזמנים של שלום ושגשוג. בתחילת שלטונו יכרות הצפיר ברית עם מדינת ישראל, לפיה ינתן ליהודים היתר לבנות את בית המקדש על הר הבית וחידוש העבודה בו. עם זאת יהיו ירושלים ובית המקדש בעלות אופי פלורליסטי, והעיר תהווה סוג של מרכז רוחני בינלאומי. בגלל השגשוג והשלום העולמי רוב אנשים יאהבו את אימפריית הצפיר ואת מנהיגה צורר המשיח, ורק אחוז קטן של אנשים, המאמינים בדבר אלוהים והמשיח, יצאו נגד הצפיר ופעולותיו נגד אלוהים. אותם מאמינים, המכריזים שהמשיח הוא המושיע אותו כל אדם צריך לעבוד, יחשבו כמורדים בפלורליזם וייענשו באופן חמור ביותר. במילים אחרות, תהיה זו תקופה של רדיפות קשות נגד אלה שחיים תחת סמכותו של דבר אלוהים והמעידים על המשיח ומלכותו.

תו החיה

אימפריית הצפיר והעומד בראשה ידרשו מכל בני האדם לציית להם באופן מוחלט. כל אחד שירצה ליהנות מהשלום והשגשוג ידרש להפגין את נאמנותו לצפיר. האימפריה תפתח תו (סימן) על ידו יסומנו האנשים על ידיהם או מצחם ובלעדיו לא יהיה ניתן לקנות או למכור דבר כלשהו, כלומר ללא תו החיה (הצפיר) לא יתאפשר לעסוק במסחר כלשהו. יש משמעות רבה למיקומו של התו, מדוע דווקא על היד או על המצח? שני איברים אלה הם המקומות עליהם ציווה הקב"ה את עמו להניח את התפילין. המסר מאד ברור, על בני האדם יהיה לבחור בין להישאר נאמנים לאלוהים ולסבול עבור אמונתם, או להיכנע לצפיר ולזכות בתועלת החומרית הקשורה לזה. בנוסף לתו החיה, יהיה צו נוסף מהצפיר – כל אלה שירצו להיות ביחסים טובים עם השלטון יחויבו לעשות צלם ולהשתחוות לו. כידוע, דבר זה אסור על פי דבר אלוהים ולכן רק אלה ללא אמונה אמיתית יעשו כך.

קיימת סיבה נוספת בגללה אנשים חסרי אמונה יסכימו לעשות צלם ולהשתחוות לו. כמו שלמדנו, הצפיר מסמל אימפריה לגביה ידועים לנו שני דברים חשובים: הראשון, הצפיר סבל ממכה קטלנית לראשו ממנה הוא נרפא והשני, הצפיר יוכל לעשות ניסים רבים. שני הדברים הללו יהווו אשליה חזקה שתשמש כדי להטעות אנשים. אותה מכה קטלנית שנרפאה מגלה לנו שני עניינים. כבר נאמר שהצפיר הוא האימפריה השמינית שמקורה מהשביעית. העובדה שהאימפריה השביעית (הרייך השלישי) הייתה ונשמדה, אך תחזור לשלטון עולמי, יכולה להוות את הפירוש הנכון למכה אשר נרפאה. העניין השני, הוא שהמכה שנרפאה מרמזת על תחיית המתים. צריך להבין שמשמעות המושג "תחיית המתים" אינו רק חיים מחודשים, אלא גם ניצחון. במילים אחרות, אותה מכה שנרפאה תגרום לתחושה בקרב האנשים שבלתי אפשרי לנצח את הצפיר. כאשר לומדים אודות שלטון הצפיר נראה בבירור שיהיה זה חסר תועלת עבור רוב האנשים לנסות להתנגד לאימפריה זו.

מאחורי הניסים הרבים שיהיו במהלך שלטונו של הצפיר יעמוד צורר המשיח אשר יעשה אותם. כל האנושות תשתומם על כל הניסים האלה למעט תלמידי השה. כאשר בסופו של דבר יתגלה צורר המשיח לפני כולם, יחול שינוי משמעותי באופייה של אימפריה זו. כפי שראינו למעלה, בהתחלה יהיה פלורליזם דתי, אך לאחר שצורר המשיח יכנס לתפקידו הוא ידרוש מכולם לעבוד את הצפיר, ובגלל הניסים שהוא יעשה אנשים יסכימו לכך. אחד מאותם ניסים יהיה להוריד אש מהשמים לעיני תושבי העולם, מה שיגרום לאנשים לחשוב שיש פן אלוהי לצורר המשיח, ולכן רוב האנשים, למעט תלמידי השה והעם היהודי, יסגדו לו ויאמינו בו.

כאשר האנושות תראה את האימפריה הזאת, אותה היא חשבה למושמדת, עולה מחדש לשלטון בעולם, עושה ניסים ומביאה את השלום ואת השגשוג המיוחלים, היא תעשה לה צלם ותסגוד אותה. עם זאת, כפי שאמרנו, רק תלמידי המשיח לא יעשו כך. אותו צלם יהיה לכבודו של הצפיר שקם לתחייה לאחר המכה קטלנית שקיבל. בנוסף, כאשר משהו יעשה את הצלם, על פי דרישת החוק, הצלם אף יחיה וידבר. באמצעות צלם זה ישלט הצפיר באנשים וידע מי נאמן לו ומי לא, וכל מי שיסרב לעשות את הצלם דינו יהיה מוות. בזמן הזה, יעלמו זכויות האדם, תסתיים תקופת החירות הדתית, וכל אדם

יחויב להפגין נאמנות מוחלטת לאימפריה ולמנהיגה, צורר המשיח. מאוחר יותר נחזור לדון בעבודת ה' וצורר המשיח, בעוד בפרק הבא נלמד אודות מטרות הצפיר וכונותיו.

פרק ד'

מאמצע השבוע והלאה

בפרק הקודם ראינו שהצפיר יעודד עבודה זרה בעולם וינסה לשלוט על הכל. ביסודה של עבודה זרה נמצא האגו האנושי והרצון של האדם להתרכז בעצמו, לפיכך יפעל הצפיר על מנת לשכנע את בני האדם שהדבר הכי טוב עבורם הוא להיכנע לשילטונו. דניאל אומר לנו שאחרי שהצפיר ינצח את האיל הוא ישלוט במשך שבע שנים בלבד. תקופה זו תסתיים עם ביאת המשיח (השה) והקמת מלכות האלוהים. שבע השנים הללו נקראות "שבוע", וניתן לחלקן למספר תקופות. במהלך שלוש וחצי השנים הראשונות הצפיר יגדיל את השפעתו בעולם ויספק שגשוג וביטחון שטרם נראו בעולם עד אותו הזמן. עובדה זאת תסייע רבות לצפיר לבסס את מלכותו ושליטתו הגלובלית. חשוב לזכור שבעת ההיא רק אלה שמאמינים בכתבי הקודש ובשה באופן מוחלט יצאו נגד הצפיר ופעולותיו הרעות. כתוצאה מכך הם יסבלו רבות – שלטון הצפיר יכלא אותם בבתי סוהר, יענה אותם ואפילו יהרוג רבים מהם. אימפריה זו תתאפיין באכזריות וחוסר רחמים שיגרמו לאימה גדולה בעולם ויביאו את כל בני האדם, מלבד תלמידי המשיח, להיכנע לסמכותה.

מטרתו העיקרית של הצפיר היא לסכל את תכניתו של אלוהים ולמנוע את הקמת מלכותו. כפי שראינו, צורר המשיח יאפשר לעם היהודי לבנות את בית המקדש בירושלים ויגרום להם להרגשת ביטחון וחירות. עם זאת, לאחר 42 חודשים (שלוש שנים וחצי) של שגשוג ושלוש בכל רחבי העולם, יהיה צורר המשיח כה בטוח בעצמו כדי לגלות לעולם את כוונותיו. צורר המשיח הוא השטן בגוף גשמי, ורצונו הוא שכל בני האדם יעבדו אותו ולא את האלוהים האמיתי. בנוסף, הוא מודע לתפקיד החשוב של העם היהודי באחרית הימים, ולכן אין זה מפתיע שהוא יבחר בבית המקדש על מנת להתגלות בו, כיוון שרצונו הוא שעם ישראל יקבל אותו כמשיח ויעבוד אותו כאלוהים.

בעת ההיא הצפיר וצורר המשיח יסלקו מדרכם את כל המתנגדים להם וכן רוב תלמידי השה כבר יהרגו עד הזמן ההוא. מכיוון שצורר המשיח ידמה בנפשו שמלכותו איתנה ומבוססת, הוא יעשה משהו בעל השלכות עצומות – בעוד בית המקדש פועל, צורר המשיח יעצור את עבודת הקודש בו. הרב שאול מלמד שצורר המשיח יכנס לדביר הבית (קודש הקודשים), יכריז על עצמו בתור אלוהים וידרוש מכולם להאמין בו ולסגוד לו. עקב כל הדברים הטובים, כביכול, שהוא יעשה עבור היהודים ומדינת ישראל, הוא יחשוב שהם יגיבו לכך באופן חיובי. עם זאת, למרות שרוב האנושות תקבל אותו ותאמין בו, עם ישראל ותלמידי השה, שיהיו עדיין בחיים, ידחו אותו מכל וכל!

מעט אחרי התגלות השטן כצורר המשיח, יקרה אירוע בשם "התקווה המבורכת" עבור תלמידי המשיח בלבד (החיים והמתים). המשיח האמיתי יאסוף את מאמיניו החיים מכדור הארץ, ויחד עם המאמינים שמתו (גופם הגשמי בלבד, משום שנשמתם הייתה עם השה בשמים), ילבשו כולם גוף חדש ומפואר ויהיו יחד בשמים. מאחר שבזמן הזה מספר תלמידי השה, שעדיין יהיו בחיים, יהיה מצומצם מאד, רוב העולם לא יבחין באירוע זה או יבין את חשיבותו ומשמעותו.

כעת, לאחר שתלמידי המשיח לא יהיו יותר על כדור הארץ, ישאר רק העם היהודי בעולם כדי לעמוד נגד הצפיר, ובכך תתחיל עבודת התקופה הקשה ביותר. ירמיהו הנביא קרא לתקופה זאת – "עת צרה ליעקב" (ישראל) והיא ידועה גם בכינוי "צרת יעקב". דניאל אף הוא חזה שאותה תקופה תהיה הימים הכי קשים עבור עם ישראל אי פעם. בדומה מאד למה שקיוותה לעשות האימפריה הנאצית, ינסה גם צורר המשיח להרוג את כל היהודים בעולם. עם זאת, כאשר הצפיר יתחיל את הרדיפות כנגד היהודים, הקב"ה יתחיל לשפוט את העולם בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים, כלומר יהיה ברור לכל שמדובר ביד אלוהים. חלק מהפרשנים טוענים שהאנושות היא זו שתגרום לאירועים אלה, אך כאשר חוקרים בעיון את אשר צפוי לקרות, אין ספק שה' יהיה הגורם להם. על פי הנבואות בכתבי הקודש העולם צפוי לחוות:

- (1) ברד ואש מעורבבים עם דם שירדו מהשמים וישמידו שלישי מהעצים בכדור הארץ ואת כל העשב.
- (2) מה שיראה כהר גדול בוער באש יושלך לים ויגרום לכך ששליש מהימים יהפכו לדם. כתוצאה מכך, יושמדו שלישי מכל בעלי החיים בים ושליש מכל האוניות.
- (3) כוכב גדול, בוער כלפידי, ייפול על שלישי מהנהרות וממעינות המים. המים ייהפכו למרים ויגרמו למותם של אנשים רבים.

- (4) שליש מהשמש, מהירח ומהכוכבים יחשכו ביום ובלילה.
- (5) מלאך (בצורת כוכב) ירד מהשמים עם מפתח בו הוא יפתח את באר התהום, ממנה יעלו עשן וכן סוג של ארבה. ארבה זה לא ישחית את הצמחיה, אלא יענה את האנשים שאין להם את חותם האלוהים על מצחם. כלומר רק עם היהודי לא יינזק מהארבה.
- (6) ארבעה מלאכים, שהיו אסורים בנהר פרת, ישוחררו על מנת להביא מלחמה גדולה בעולם. צבא גדול, ממקור לא ידוע (לא בני אדם), יהרוג שליש מהאנושות באש, בעשן ובגופרית שיצאו מפיהם ומזנבותיהם.

ברור לכל שמקורם של האירועים הללו לא יהיה מבני אדם, אלא מאלוהים מפני היותם על טבעיים במהותם. מטרתם היא לגלות לאנושות שיש אלוהים ובורא לעולם, שעל האנשים להפסיק עם העבודה הזרה ולחזור בתשובה אמיתית לפני אלוהי ישראל. בזמן שיתרחשו אירועים אלה, ימשיכו הרדיפות נגד עם ישראל. היהודים שיהיו ביהודה יברחו למדבר, למקום שהוכן להם מראש מאת אלוהים, בעוד היהודים שבירושלים ישארו בעיר הקודש. הצפיר יתנהג באופן דומה מאד לאימפריה הנאצית. כמו שהנאצים המשיכו במאמצייהם להשמיד את העם היהודי, על אף שהיה להם ברור שהם לא יוכלו לנצח את המלחמה, כך תעשה גם אימפריית צורר המשיח. על אף הידיעה שהמלחמה היא אינה נגד העם היהודי בעיקר, אלא נגד אלוהים וכי סופה להסתיים בכשלון, ימשיך הצפיר במאמציו להשמיד את עם ישראל בארץ ובעולם.

הקרב על ירושלים

בעשורים האחרונים נעשה מאמץ גדול להביא שלום למזרח התיכון, בעיקר בין הישראלים לפלסטינאים, כאשר אחד מסלעי המחלוקת הגדולים הוא מעמדה של ירושלים. מאז 1948 והכרזת העצמאות של מדינת ישראל, נמצאת ירושלים במרכז הסכסוך. בחצי השני של שבע השנים האחרונות תהיה ירושלים זירת מאבק גדולה עוד יותר. כידוע הישראלים הם בני יעקב, אך מי הם בדיוק הפלסטינאים? הנביא עובדיה, כמו נביאים אחרים, ניבא שהעולם הזה יגיע לסופו במלחמה גדולה. עם זאת, נביא זה היה מדויק יותר וגילה שמלחמה זאת תהיה בין בני יעקב לבני עשו. על פי הכתוב בספר בראשית, עשו בחל בתכניות של ה' עבורו, ויתרה מכך הוא אף היה נחוש בדעתו להפריע ליעקב להגשים את רצון האל. כידוע, צאצאיו של עשו נקראים בשם אדום, עם המופיע בתנ"ך בתור עם רע, כמו עשו, אשר פעל נמרצות למנוע את מימושה של תוכנית האלוהים. אנחנו למדים שהארץ שניתנה לאדום היא אותה הארץ ממנה יצא העם הפלסטינאי. עובדה זאת הינה רבת משמעות, שכן כפי שאדום בעבר ניסה שוב ושוב לתפוס את נחלת בני יעקב, על ידי פלישה לערים העתיקות מהן ברחו היהודים עקב רדיפות בתקופה הרומאית, הצלבנית, האסלאמית ועוד, כך ממשיכים הפלסטינאים לעשות עד ימינו.

הנביא עובדיה הזהיר את הגויים שיבחרו להצטרף לאדום במלחמה הנ"ל. לצערנו הרב, הגויים יתעלמו מאזהרה זו, ובסופו של דבר, קואליציה ענקית של מדינות תפלוש לארץ ישראל מהצפון. ישראל תנסה לעצור פלישה זו בשלושה מקומות. הראשון הוא חצור והשני הוא בית שאן, שני מקומות רבי משמעות מבחינה אסטרטגית. עם זאת, ישראל תפסיד בשני המקומות הללו. המקום השלישי הוא מגידו או הר מגידו, ושם תעשה ישראל מאמץ אחרון כדי לעצור את הגויים. לפני שמלחמה זו תפרוץ, יפיל הקב"ה על כדור הארץ עוד שבעה משפטים, אשר יהיו חזקים יותר מהשישה הקודמים. לפי דברי הרב יוחנן, שבעה משפטים אלה נקראים זעמו של אלוהים. פעם נוספת, כל האנושות תכיר בעובדה שהמגפות הללו מקורן מאלוהים. מה יקרה במהלך המגפות האלה?

- (1) שחין רע וכואב יופיע באנשים שיהיה להם את תו החיה.
- (2) הימים והאוקיינוסים יהפכו לדם וכל נפש חיה בהם תמות.
- (3) כל הנהרות ומעיינות המים יהפכו לדם.
- (4) השמש תצרוב את בני אדם באש וכתוצאה מכך הם יגדפו את שם אלוהים.
- (5) כדור הארץ יחשך והאנשים יחרקו שיניים מכאב, אך בכל זאת ימשיכו לגדף את אלוהים.
- (6) מי נהר פרת יתייבשו ושלושה שדים יביאו את מלכי העולם לארץ ישראל על מנת להלחם בה.
- (7) יהיו קולות, רעמים, ברקים ורעידת אדמה גדולה.

במהלך המכה השישית, כאשר מי נהר פרת יתייבשו, תיווצר דרך עבור אותה קואליציה של צבאות להיכנס לארץ ישראל כדי להילחם נגדה. כמו שאמרנו, הצבאות הללו יתאחדו וינצחו את צה"ל בחצור

ובבית שאן. עם זאת, כאשר צה"ל ינסה לעצור את הצבא הגדול הזה במגידו הוא כבר לא יהיה לבד. במגידו (הר מגידון) יופיע המשיח, שה האלוהים וינצח את צבא האוייב העצום. קרב זה ידוע בשם מלחמת גוג ומגוג.

באותו הזמן ירושלים תהיה תחת מצור. במשך שלוש שנים וחצי (ארבעים ושניים חודשים, או 1,260 יום) עם ישראל יסבול בצורה החמורה ביותר אי פעם. כפי שראינו, מהרגע שהיהודים יסרבו לקבל את צורר המשיח תתחיל רדיפה אכזרית נגד ישראל והעם היהודי. בגלל חשיבותה של ירושלים, הצפיר יעדיף שלא להרוס את העיר אלא ללכוד אותה דרך מצור. הפלסטינאים ינהיגו את כל הגויים במתקפה נגד ירושלים. הנביא זכריה מגלה שבסוף תילכד העיר, הבתים יהרסו והנשים היהודיות יאנסו. על אף שמחצית מתושבי ירושלים יצאו לגלות, יתר העם לא יכרת מן העיר. בדיוק בשעה הזאת, לאחר הניצחון במגידו יבוא השה לירושלים, להר הזיתים. מאחר שתבוסת הקואליציה הבינלאומית במגידו תהיה כל כך מהירה, המעורבים במצור על ירושלים אפילו לא ידעו מזה, ולכן הם יופתעו כאשר יגיע השה להר הזיתים וינצח אותם. אף על פי שרוב הגויים ימותו, ככתוב בדבר ה', שארית מהגויים תשרוד, תחזור בתשובה ותאמין במשיח ישראל, שה האלוהים. לאור ההתרחשויות האלה הצפויות לקרות בעתיד, חשוב להבין את הסכסוך הפלסטיני וכיצד להגיב אליו.

הבעיה הפלסטינית

לפני שנתייחס לעם הפלסטיני, חשוב להבהיר שאלוהים אוהב את כל בני האדם. השאלה החשובה היא האם פלוני רוצה באהבתו של אלוהים? לפי כתבי הקודש, רק דרך ברית עם ה' בן אדם יכול לזכות באהבתו של אלוהים. מה גרם לאברהם, יצחק ויעקב להפוך לאבות האומה ולהיות רצויים בעיני אלוהים? התשובה היא שהם האמינו ורדפו אחרי הבטחות ה' אשר נמצאות בבריתו. אותן הבטחות ניתנו לאבות כהתגלויות של אהבת אלוהים. לפיכך, אלה שרוצים לזכות באהבתו של הקב"ה ירדפו אחרי האהבה הזאת לפי התנאים המופיעים בספר הברית. זהו העניין שהבדיל בין יעקב לעשו. כיצד הדברים הללו קשורים לעם הפלסטיני כיום?

עשו שנא את בריתו של האלוהים וביקש למנוע מיעקב להגשים את תכניתו של הקב"ה. במקומות רבים בתנ"ך כתוב שהעם שיצא מעשו (אדום) יהיה אויבו של עם ישראל, אשר ירצה וינסה להפריע למילוי רצונו של הקב"ה. כפי שנאמר למעלה, העם הפלסטיני הוא אדום. אין זה מקרה שבאותה הארץ שה' ציווה על העם היהודי לגור בה, כתנאי להקמת מלכות האלוהים, רוצה גם העם הפלסטיני להקים שם את מדינתו. השטן מכיר היטב את התכנית האלוהית, והוא משתמש בעם הפלסטיני כדי לעצור את כינונה של מלכות ה'. הפלסטינאים ושאר הגויים לא מבססים את מעשיהם או את מחשבותיהם על דבר ה', לכן אין זה מפתיע שרוב העולם תומך בהקמת מדינה פלסטינית. על אף שאין הסכם בין הפלסטינאים לישראלים בעניינים העיקריים, יותר ויותר מדינות מכירות בקיומה של ישות מדינית בשם "פלסטין".

העובדה היא, שאין בסיס אמיתי להסכם בין הישראלים לפלסטינים. בנוסף לכך, ידוע לכל שהפלסטינים רוצים להשמיד את מדינת ישראל. אם תקום בעתיד לבוא מדינת פלסטינאית (חס וחלילה), תהיה המדינה הזאת מדינה אסלאמית אשר תתמוך בח'ליפות האסלאמית (Caliphate). האימפריה האסלאמית (Caliphate) רוצה לשלוט בעולם ולא תסכים להמשך קיומה של מדינה יהודית. המחלוקת בין המוסלמים כיום היא כיצד להשמיד את עם ישראל. יש מי שמאמינים שמדינה פלסטינית תביא אותם לעמדה טובה יותר על מנת לעשות מלחמה עם מדינת ישראל, בעוד מוסלמים אחרים מסרבים לכל הסכם עם היהודים, כמו איראן לדוגמה.

ציפיות לימינו

אין זה משנה אם בעתיד תקום מדינת פלסטינית או לא, כי מה שיהיה זה מה שאמרו הנביאים. לפי דברי הנביאים, אויבי ישראל יעמדו בגבולותיה. היום זאת כבר המציאות. ככל הנראה בקרוב תותקף מדינת ישראל, אך לא יהיה זה הקרב שיסתיים במגידו ויביא את המשיח. למרות שישראל תסבול הרבה ואויביה ירדפו אחריה ברחבי הארץ, התקופה הקשה ביותר תהיה בשלוש וחצי שנים האחרונות של השבוע (שבע השנים) שחזה דניאל. הקרב המקדים הזה יחד עם הסבל שהיו מנת חלקו של העם היהודי

במהלך הרדיפות שקדמו לכך, ידרבנו את צורר המשיח לבנות את בית המקדש לישראל ואף להרחיב את גבולותיה. ניתן יהיה להשוות זאת להסכמת העולם על הקמת מדינת ישראל אחרי השואה.

להלן סיכום רשימת אירועים להם ניתן לצפות בקרוב, לפי דברי הנביאים:

- (1) תקופה קשה של אי יציבות גלובלית. הסיבות לאי היציבות יהיו בעיות כלכליות, חברתיות ופוליטיות. במקביל יהיו בזמן הזה יותר ויותר מלחמות וסכסוכים בעולם. כל הדברים הללו, יחד עם אסונות טבע, מחלות ומגפות, שחיתות ורודנות יהפכו את העולם למקום שקשה מאד לחיות בו.
- (2) הדברים הנ"ל יגרמו להצטברות חובות עתק בכל מדינה וכתוצאה מכך תהיה קריסה כלכלית גלובלית.
- (3) האסלאם תנצל את המצב הזה על מנת לעלות לשלטון במקומות רבים בעולם, ויחלו רדיפות נגד האנשים שאינם הולכים לפי ההלכה האסלאמית.
- (4) תושבי העולם ירגישו חוסר אונים וכי הם אינם יכולים להילחם באסלאם ולעצור את הסבל והמוות.
- (5) כאשר תעלם התקווה בעולם, תופיע באופן די פתאומי אימפריה חדשה באירופה שמטרתה להילחם באסלאם. היא תנצח את המוסלמים ותשמיד את הח'ליפות (Caliphate). האימפריה החדשה תביא לעולם תקופה של שלום, ביטחון ושיגשוג שטרם נראו עד כה.
- (6) האימפריה האירופאית תיתן לישראל את האישור לבנות את בית המקדש על הר הבית ותביא ביטחון למדינת ישראל והעם היהודי בכלל, אחרי התקופה הקשה של הרדיפות בידי האסלאם.
- (7) קיצוניות דתית תחשב בתור הגורם העיקרי לבעיות שנבעו מהאיל ולפיכך תגבר התמיכה בפלורליזם דתי על ידי האימפריה האירופית החדשה (הצפיר).
- (8) מאוחר יותר, יקום מנהיג חדש מאותה אימפריה והוא יהיה את צורר המשיח. הוא יתחיל ברדיפות קשות נגד תלמידי השה והמאמינים בכתבי קודש באופן מילולי.
- (9) עם הזמן, צורר המשיח יעביר את האימפריה בראשה הוא עומד מסובלנות דתית, שהייתה מבוססת על פלורליזם, לכיוון סוג של עבודה זרה שמטרתה לחייב לכל אדם לציית לו. האנשים שיסרבו לעשות זאת לא יוכלו לקנות או למכור, ובסופו של דבר יהיו עתידים לההרג.
- (10) מקורה של האימפריה הזאת באחת שהתקיימה בעבר והייתה צוררת את העם היהודי. האימפריה הראשונה קיבלה מכה קטלנית (הובסה והושמדה) אך היא עתידה להירפא. אימפריה זאת, שתקום ותעלה לשלטון באחרית הימים, תהיה בדמות האימפריה הנאצית.
- (11) בתחילת שלטונו, צורר המשיח יעשה כביכול דברים טובים רבים עבור עם ישראל והיהודים בעולם. הוא יתנהג באופן זה על מנת שיהודים יקבלו אותו כפי שיעשו רוב תושבי העולם. אך ורק תלמידי השה (חסידי המשיח) לא יכירו בצורר המשיח ובמלכותו.
- (12) עם זאת, כאשר צורר המשיח יכריז על עצמו שהוא אלוהים מתוך בית המקדש, העם היהודי יסרב להכיר בו.
- (13) מייד אחרי שעם ישראל יסרב להאמין בצורר המשיח יתקיימו שני אירועים. הראשון, כל תלמידי השה – הבודדים שעוד יהיו בחיים ואלה שמתו ב- 2,000 השנים שקדמו לכך, ייפגשו בשמיים. השני, תחל התקופה הגרועה ביותר של רדיפות נגד העם היהודי. ירמיהו הנביא תיאר תקופה זאת בתור "עת צרה היא ליעקב" (צרת יעקב = ישראל).

במשך ארבעים ושניים החודשים הבאים ינסו צורר המשיח והאימפריה בראשה הוא עומד להשמיד את כל עם ישראל מעל פני האדמה. במהלך תקופה זו, ישפוך הקב"ה על העולם את משפטיו ואת זעמו. תקופה קשה זו תסתיים בקרב בהר מגידון עם הנצחון שהשה (המשיח) יביא לעם היהודי שם ובעיר הקודש ירושלים.

באמת? עוד אימפריה נאצית?

טענתי כבר מספר פעמים שהאימפריה הסופית, זו שממנה יצא צורר המשיח, תהיה אימפריה נאצית שתקום באחרית הימים. אנשים רבים מתלוצצים על סברה זו. למה אני מתכוון בדיוק כאשר אני אומר אימפריה נאצית חדשה? שני דברים עיקריים יאפיינו את האימפריה הנאצית. הראשון הוא גיאוגרפי, כלומר מקורה יהיה מאירופה. עם זאת ברור לחלוטין שמאחר יותר היא תתפשט במהירות בכל העולם. השני הוא פילוסופי. בימיה הראשונים, אימפריה זאת תהיה סובלנית ובעל אופי לא מוגדר. במילים אחרות, היא תסתיר את הכוונות האמיתיות שלה. ברם, כמו במקרה של הנאצים, כאשר היא תבסס את שלטונה היא תהפוך להיות מעיקה ומדכאת. בדומה לנאצים, האימפריה הסופית תשתמש באלימות ואימה כדי לכפות על העולם את מדיניותה ורעיונותיה.

דניאל הנביא מגלה קשר בין צורר המשיח לרוחן היווני בשם אנטיוכוס אפיפנס. בתקופת שלטונו, מנע אנטיוכוס כל התבטאות תרבותית ודתית שהיו בניגוד להשקפתו. בנוסף לכך, אנטיוכוס ביקש למלוך על כל תחומי החיים של בני האדם. גם אנטיוכוס וגם היטלר השתמשו במשטרה סודית על מנת לאסוף מידע אודות אלה שסרבו למדיניותם. אלה שלא נכנעו להם וצייתו לגזרותיהם סבלו בצורה אכזרית ובדרך כלל נהרגו.

ברור לחלוטין שלהיטלר היה דיבוק שטני שגרם לו לעשות כל שביכולתו על מנת להשמיד את העם היהודי. אותו דיבוק יהיה גם לצורר המשיח שיהיה כריזמטי כפי שהיה היטלר. עקב רצונו של היטלר לשלוט בעולם נהרגו במלחמת העולם השנייה כ- 70 מיליון בני אדם. קשה לדמיון כמה מיליונים יותר יהרגו באחרית הימים וגם יסבלו עונש נצחי בגיהנום בגלל צורר המשיח.

אינני טוען שסמלו של הצפיר יהיה צלב קרס או שבירתו תהיה בברלין. עם זאת, גרמניה היא מדינה חשובה באירופה וככל הנראה תהיה ביחסים טובים עם האימפריה הזו. אין ספק שכאשר האימפריה תתחיל להשתנות משלטון פלורליסטי לשלטון טוטליטרי, פשיסטי ומעיק, רוב האנשים יתחילו לקשר אותה עם הנאצים. בנוסף, האימפריה תנצל את האימה הקשורה לנאציזם לטובתה. בהתחלה, יופיע צורר המשיח כמישהו שתפקידו לאחד את האנשים ולהגן על אלה שהאיל פגע בהם. העובדה שהצפיר ינצח את האיל תגרום לרוב אנשים להלל את האימפריה ולשמוח על עלייתו של צורר לשלטון. אף על פי כן, זמן קצר לאחר שצורר המשיח יעלה לשלטון, הוא יתחיל להראות את תאוותו לסמכות טוטלית ואת הרצון שהאנושות תעבוד אותו כאלוהים.

פרק ה'

המלכות בשני שלבים

כבר למדנו שהעולם יסתיים במלחמה גדולה בין המשיח, השה, שישוב לעולם, נגד צורר המשיח ואימפריית הצפיר. מלחמה זו תסתיים בניצחון מוחץ של השה, שירד על הר הזיתים ומשם הוא יגיע לשער המזרחי דרכו הוא יכנס להר הבית.

ניתן לחלק את שבע השנים האחרונות לשתי תקופות של שלוש שנים וחצי [ארבעים ושניים חודשים או 1,260 יום]. במהלך החצי השני יירדף העם היהודי בצורה החמורה ביותר. עם זאת, כאשר דניאל לימד אודות התקופה השנייה הוא אמר שהיא תימשך 1,290 יום. כלומר תוספת של שלושים יום. ביהדות, שלושים יום מתייחסים לתקופת אבל. כאשר יחזור השה, עם ישראל יראה אותו ויבין שהוא מסר את נפשו עבור עמו, עם הברית, לפני 2,000 שנה. כתוצאה מכך העם היהודי יקבל אותו, יודה במותו עבורו ויתאבל עליו שלושים יום כהלכה.

מייד לאחר דברי דניאל לגבי שלושים הימים הנוספים הוא כתב: "אשרי המחכה ויגיע לימים אלף שלוש מאות שלושים וחמישה". מה משמעות הדבר? לפי פירוש אחד, עם ישראל יכיר בשה באופן רשמי דווקא ביום הכיפורים, בתום 1260 הימים. מעניין לשים לב שיום כיפורים נכתב ברבים, מאחר ולפי המסורת היהודית, זה נועד לגלות לנו כי יש כיפור אחד לעולם הזה וכיפור נוסף לעולם הבא, היינו מלכות ה'.

דניאל מלמד אם כך שבסך הכל תהיה תוספת של שבעים וחמישה יום ($1260 + 75 = 1335$). כפי שראינו, עם ישראל יכיר בשה בתור המשיח ביום הכיפורים, וכי הספירה של שבעים וחמישה הימים הנוספים צריכה להתחיל ביום הכיפורים. כאשר אנחנו סופרים שבעים וחמישה יום מיום הכיפורים אנו מגיעים לחג נוסף – חג החנוכה. על פי היהדות אחד הזמנים בהם ניתן לצפות לביאת המשיח הוא חג החנוכה. במהלך חג זה בכל בית כנסת בעולם קוראים בתורה אודות משה רבינו שנכנס למשכן כדי לחנוך אותו ולהכינו לשימוש. כאשר משה נכנס לדביר הבית הוא שמע את קולו של הקב"ה מדבר איתו מעל הכפורת. ממקום זה בדיוק ימלוך שה האלוהים, משמע משיח צדקנו, במשך אלף שנים.

מאחר שצורר המשיח הוא משיח שקר, הוא ירצה להכריז על עצמו בתור משיח ואלוהים באותו מקום שהמשיח האמיתי ימלוך ממנו (קודש הקודשים). חג החנוכה מציין את טיהורו והקדשתו של בית המקדש לאחר שאנטיוכוס אפיפנס חילל אותו. גם באחרית הימים, יחלל צורר המשיח את המקדש, כאשר הוא יכנס לשם על מנת להכריז שהוא האלוהים. לפיכך, גם בתום תקופה זו יהיה צורך לטהר ולהקדיש את בית המקדש. זו הסיבה מדוע דניאל גילה לנו שדווקא בחנוכה, שבעים וחמישה יום אחרי יום הכיפורים, תבוא מלכות האלוהים. כעת ברור מדוע יהיו מבורכים אלה אשר מחכים ומגיעים ליום ה-1,335, כלומר לחג חנוכה בו תתחיל תקופת מלכות ה'.

המקרא מגלה שמלכות האלוהים תתחלק לשתי תקופות נפרדות. הראשונה תהיה על כדור הארץ והיא תימשך אלף שנים. במהלך תקופה זו, ישלוט השה בשבט ברזל בראשה של מלכות של צדקה ושלוש מעיר הקודש ירושלים. כתוב שמייד לפני תחילת מלכות אלף השנים ייאסר השטן בתהום, שם הוא יהיה במשך כל התקופה, אך בסופה הוא ישוחרר. מהי הסיבה לכך?

ביום הראשון של מלכות אלף השנים, כל תושב יהיה תלמידו של השה. עם זאת במהלך התקופה יוולדו המון אנשים. אלה שיוולדו בה יחיו במלכות של צדק מושלם, בה המושג אמונה יהיה שונה לחלוטין מזה המוכר לנו. השה ישמור על הצדק והשלום, ומפני שהוא ימלוך בשבט ברזל, לא תהיה אפשרות אחרת אלא להיכנע לשלטונו. אף על פי כן, בסופה של תקופה זאת, ישחרר ה' את השטן והוא יצא אל אלה שנולדו במלכות כדי לנסות להדיח ולהטעות אותם. במילים אחרות, אלה שיוולדו במלכות יצטרכו להחליט אם לקבל את השה ולהאמין בו או להאמין לשקר של השטן שיטען שהוא מסוגל לנצח את השה. העובדה שמספר עצום של אנשים יצטרף לשטן מאד מפתיעה ועצובה. השטן יאסוף את הקהל הרב מחוץ לירושלים וביחד הם יחזרו כדי להילחם נגד השה והקדושים. הקרב יהיה קצר מאד, כיוון שאש תרד מהשמים ותאכל אותם. השטן, וכל האנשים שאינם תלמיד השה, יושלכו לאגם הבוער באש שלא תכבה לעולם. תלמידיו של השה יכנסו לתקופה השניה של מלכות האלוהים, גן האלוהים.

גן האלוהים

לאחר הקרב הסופי, שיסיים את מלכות אלף השנים, יברא הקב"ה שמים חדשים וארץ חדשה שנקראים ירושלים החדשה. המילה שחוזרת הרבה על מנת לתאר את הגן היא "חדש". מילה זו מבטאת מציאות חדשה ושונה לגמרי שהאנושות לא יכולה בינתיים להבין. בנוסף, מילה זו קשורה גם למילה "מקור". השם ירושלים החדשה עוזר לקורא להתחיל ולהבין את תכלית קיומו של הגן, מפני שהעיר נקראת ירושלים החדשה, ומכאן ניתן להסיק שבגן האלוהים יתגשמו המטרות המקוריות. המילה ירושלים מורכבת משתי מילים, ירש ושלום. עלינו להבין שהמושג שלום אינו מתייחס רק למצב המאופיין בחוסר אלימות ומלחמה, אלא מילה זו מעידה על שלמות, דבר מושלם, כלומר מצב שהוא לפי רצונו של ה'. השם ירושלים החדשה מגלה לנו שבגן האלוהים יתקיים רצונו של האלוהים וכל תושב יירש אותו. במילים אחרות, ירושלים החדשה תהיה מצב נצחי שבו כל תלמידי השה (כל אדם שנכנס לברית עם אלוהים על ידי המשיח) יהנה מהתגשמות כוונתו המקורית של אלוהים עבור בריאתו.

על פי דברי המקרא, בירושלים החדשה (גן האלוהים) לא יהיה בית מקדש משום שלא יהיה צורך בבית מקדש או במזבח, מאחר שבזכותו של השה, כל התושבים בירושלים החדשה יהיו ביחסים טובים עם האלוהים לנצח. משכנו של הקב"ה נמצא בגן עצמו. דבר נוסף, לא יהיה ים בירושלים החדשה, מדוע? על פי המסורת היהודית, הים מסמל שני דברים – פחד ואי יציבות. לפיכך גן האלוהים יהיה מקום יציב מאד שאין בו סיבה לפחד. בנוסף, הובטח שתושבי הגן לא יצמאו שוב, כלומר הקב"ה יספק את כל צרכיהם באופן מושלם. כמו כן, האלוהים ימחה את כל דמעות ולא יהיה מוות, כלומר בירושלים החדשה לא יהיו כאב, סבל ואבל. כל התושבים בעיר נקראים מנצחים משום שהנצחון של השה יהיה שייך גם להם.

ירושלים החדשה תדמה לגן העדן, אך עם כמה שינויים. על גן עדן נאמר שה' יצא ובא, אך לא יהיה כך בגן האלוהים משום שהקב"ה יהיה בירושלים תמיד. בגן העדן היו ארבעה נהרות, בעוד בגן האלוהים יהיה רק נהר אחד. המספר ארבע מתייחס אל העולם או כדור הארץ. עובדה זו אינה מפתיעה מאחר שקיים קשר בין גן העדן ובריאת העולם. המספר אחד מתייחס אל אחדות ואל אלוהים שהוא אחד. במילים אחרות, מכיוון שיהיה רק נהר אחד בירושלים החדשה, הרעיון שמודגש כאן הוא אחדות עם אלוהים. נאמר שהמים של אותו נהר אחד הם מים חיים. מים חיים מביעים את רעיון חיי הנצח וכן סיפוק.

מסביב לגן תהיה חומה גדולה ובה שנים עשר שערים. כל שער נקרא על שמו של שבט אחד משנים עשר השבטים של בני ישראל. הסיבה לכך היא להדגיש את הקשר הבלתי נפרד בין ישראל (העם היהודי) למלכות ה'. כל השערים יהיו פתוחים יום ולילה, כלומר אין איום כלשהו בגן האלוהים. יסודות החומה הם שנים עשר שמות שליחי השה. לפיכך יסודות המלכות הן השה עצמו (עבודתו) ותורתו. בלב גן העדן היה שני עצים – עץ הדעת טוב ורע ועץ החיים. לעומת זאת, בירושלים החדשה, יהיה רק עץ החיים. באופן ניסי, יהיה עץ זה בשני הצדדים של נהר מים חיים. העץ יתן את פריו כל חודש, במשך שנים עשר חודשי השנה. כפי שכבר ראינו, המספר שתיים עשרה מתייחס לעם ישראל, או לעם אלוהים, באופן כללי. לפיכך, עץ החיים קשור לפירותיו של עם ה' (מעשים טובים). בגן האלוהים לא תהיה קללה ולא יהיה חושך, וכמו כן מקורו של האור לא יהיה מהשמש או מהירח, אלא מכבודו של הקב"ה בעצמו.

הקטע המתאר את ירושלים החדשה מסתיים עם הבטחתו של אלוהים שהשה יבוא בקרוב והוא מלווה באזהרה שחשוב שכל אדם יהיה מוכן. מיהו השה? מה עשה השה? ומה הוא יעשה כאשר הוא ישוב?

שה האלוהים

בתורה, שה הוא אחת מהבהמות המתאימות להעלאה כקורבן. כאשר יוחנן הנביא (יוחנן המטביל) ראה את ישוע מנצרת מתקרב אל נהר ירדן, הוא קרא: "הנה שה האלוהים הנושא חטאת העולם". יוחנן ידע שישוע נשלח מהשמים על מנת למסור את נפשו לסליחת חטאים ופדיון מכל חטא, עוון ופשע. אין זה מקרה שישוע מת דווקא ב"ד בניסן – פסח. קורבן הפסח הוא קורבן מיוחד ורב משמעות, שמטרתו להביא גאולה לעמו של אלוהים. המושג גאולה מתייחס אל מצב סופי. לדוגמא, כאשר בני ישראל יצאו ממצרים התחיל התהליך, בעוד הגאולה בפועל הייתה כאשר בני ישראל נכנסו לארץ המובטחת. קורבן הפסח היה הפדיון (התשלום) שאיפשר לבני ישראל לצאת מעבדות ולהתחיל את מסעם לארץ כנען.

באותו אופן, כאשר ישוע בא בפעם הראשונה, הוא נקרא לשה משום שתפקידו היה לעשות פדות. בפסח הראשון, במצרים, מדוע לא פגעה מכת הבכורות בבתי העבריים? התשובה היא משום שהקב"ה ראה את דמו של השה על המשקוף והמזוזות ופסח על הבתים. באופן דומה, מספק דמו של ישוע, שה האלוהים, לכל המאמינים, את הפדות הדרושה להיכנס למלכות ה' (הגאולה הסופית והאמיתית). למרות שישוע הוצג כשה עד כה, כאשר הוא יחזור הוא יבוא כאריה משבט יהודה, אשר ינצח את הצפיר ויביא נצחון וישועה לכל אלה שיקבלו אותה באמונה שלמה.

כיצד ניתן לקבל את ישוע, שה האלוהים, דרך אמונה? מה חייב כל אדם לעשות כדי למצוא את חסדו של הקב"ה, המהווה את הבסיס לסליחת חטאים? התשובה לשאלות הללו נמצאת במילה "בשורה". ידוע לכל שמילה זו מתייחסת לחדשות. לא סתם חדשות באופן כללי, אלא לחדשות טובות אודות הגאולה. אין זה צירוף מקרים שבתוך המילה בשורה נמצאת המילה בשר (החומר הרך בגוף החי המכסה את עצמות השלד). פעמים רבות המושג בשר, בכתבי הקודש, מתייחס לבן אדם חי. השאלה המתבקשת היא מהו היחס בין המילה הבשורה למילה בשר? התשובה היא שהחדשות הטובות אודות הגאולה הן שאלוהים ביקר את עמו בבשר ופדה אותו באמצעות שה האלוהים, ישוע מנצרת.

קיימות שבע אמיתות שעליך לקבל ולהאמין בהן, על מנת שתוכל למצוא את חסדו של אלוהים שמספק ישועה וסליחת חטאים. רק בחסדו ניתן להיכנס לגן האלוהים, כלומר למלכות ה'.

- 1) להתוודות על שאתה חוטא ואין לך יחסים עם הקב"ה. "הן לא-קצרה יד-יהונה, מהושיע; ולא-כבדה אָזְנוֹ, מְשֻׁמוֹעַ. כִּי אִם-עֲוֹנוֹתֵיכֶם, הִיוּ מְבַדְּלִים, בֵּינֵיכֶם, לְבֵין אֱלֹהֵיכֶם; וְחַטָּאוֹתֵיכֶם, הִסְתִּירוּ פָּנִים מִכֶּם—מְשֻׁמוֹעַ" (ישעיהו נ"ט, א-ב).
- 2) להתוודות בפני אלוהים שאין ברצונך להמשיך יותר במעשי החטא.
- 3) להודות בעובדה שאינך יכול לגאול את עצמך.
- 4) להודות בעובדה שהקב"ה שלח את בנו כדי להיות קורבן הפסח שלך (במותו על העץ).
- 5) להאמין שישוע מנצרת הוא המשיח ושרק על ידו ניתן להיושע.
- 6) להאמין שדמו של ישוע הוא הכפרה שלך.
- 7) להודות בתחייתו מן המתים של ישוע.

אנא התפללי את התפילה הבאה על מנת להזמין את ישוע לחייך כדי להושיע אותך, ולקבל את מתנת חיי הנצח בגן האלוהים.

אני מתוודה בפניך אלוהים שאני אדם חוטא. אני מתוודה לפניך שאינני יכול/ה להציל את עצמי ולכן אני פונה לישוע מנצרת, בנך, אשר שלחת כדי לפדות אותי. אני מאמין/ה באמונה שלמה שהוא מת על העץ כדי לגאול אותי. אני מאמין/ה באמונה שלמה, שאתה ה', הקמת את ישוע מן המתים. אני מאמין/ה שרק דרך דמו אתה סולח על כל החטאים שחטאתי בעבר או אלה, שחס ושלום, אחטא בעתיד לבוא. אני מזמין/ה אותך ישוע להיות אדוני. אנא שלח לי את רוח הקודש כדי שאצליח לעשות את רצונך.

בשם ישוע המשיח, אמן.

אם, בעזרת השם, התפללת כעת את התפילה הנ"ל, ואישרת את האמיתות הללו בלבך, אזי נסלחו לך כל חטאיך ותהפוך להיות בן/בת אלוהים. ישוע יפעל בחייך, על ידי רוח הקודש, וידריך אותך ברצונו של הקב"ה. לחייך תהיה משמעות נצחית כאשר תלך/י לפי מטרותיו. בהצלחה.